

Van: Casa de Flandes [Casa.de.Flandes@telenet.be]

Verzonden: vrijdag 3 maart 2006 22:48

Aan: [info@logocom.be](mailto:info@logocom.be)

Onderwerp: Mijn onvoorwaardelijke steun

Aan Jean Marc:

*Hierbij, raprap, want ik vertrek binnen enkele uren naar Spanje, mijn korte verklaring.*

*Gebruik het in eer en geweten.*

*Hou je, zielenbroer*

Diego

\*\*\*

---

**Geachte heer/mevrouw voorzitter van de rechtbank:**

---

Gelieve hierbij te willen notuleren dat ik in volle overtuiging en met gedempte emoties wil getuigen voor het overtuigende en beléefde vaderschap van Jean Marc van Belle en voor zijn integere benadering van zijn bloedskinderen als ... ja, als gewone vader. Mag het nog even, ja. "Gewone Vader".

Wij - *mij partner en ikzelf* - hebben het genoeg gehad zijn kinderen even bij ons te hebben, in Hulste, en het dient gezegd, het zijn zeer verstandige én vooral zeer leergierige, maar hoogst aangename jonge mensen.

**Verder wil ik** graag, gezien mijn tijdsgebrek nu om dieper in te gaan op de materie, **getuigen voor de rechtbank** en voor de - liefst - be-edigde psychiaters en kinderpsecialisten én pedagogen (dan hanteren we dezelfde "wapens", excuseer me) ... over het gedrag van deze kinderen t.a.v. de hen omringende wereld en zeker t.a.v. hun vader.

Deze getuigenis is niet vrij van enige verbondenheid van mijnentwege met deze fijne jonge mensen, die ik ook in hun eigen habitat in Bellegoed heb mogen observeren.

Ze is ook niet vrij van enige vooringenomenheid t.a.v. de gedreven persoonlijkheid van de vader. Maar dat is dan maar zo. Ik heb liever zo iemand die zo eerlijk en doorzichtig is als kristalhelder en bevroren (dus beter observeerbaar) bron dan een geslepen en sluwe vos die vist in de troebele vijvers van het "beter geraffineerde weten".

Verder ben ik de mening toegedaan dat zelfs deze jonge kinderen ook enige inspraak moeten hebben in de rechtszaak, hoe erg dat ook is. Het is momenteel de enige vorm van respect aan de "jonge mens en zijn opgroeiend zelfbewustzijn en geweten " dan dat we alles via de kille wetteksten regelen.

Liever de pijnlijke maar psychologisch vruchtbare inspraak dan geen inspraak.

Laten we wel wezen, een "inspraak" mag geen reden tot kruisverhoor vanwege de tegenpartij zijn.

Met vriendelijke groet

---

**D.R. van Sichem de Combe**

---

Director Centro Cultural Maimónides-Averroes  
Director CTR La Estela Romana  
AB vzw Casa de Flandes

én ook:

**DHOS Pedagogische wetenschappen in Mechelen**  
**Studies aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg: orthopedagogiek en sociale wetenschappen**  
**Akte van Directeur van het Basisonderwijs**

956-325.361  
of (in Spanje) 00-34-675-66.14.99