

Im

We zijn naaste geburen van M. & Mrs. J.M. Van Belle. We waren ten eerste verrast toen we vernamen dat zijn echtgenote Veerle, de eettelijke woning verlaten had, samen met de kinderen en vele meubelen. De dag voordien sprak ik nog met Veerle in de tuin, en alles leek nog een bovenste beste huisgesin.

Jean-Marc was een beste huisvader. De kinderen waren zijn oogappel; hij deed er alles voor. En Veerle kon alles naar eigen wil doen en kopen. Zijn fout is misschien dat hij ze teveel vrijheid gaf. En dan is men wellicht nooit tevreden.

We zien als de kinderen bij hem kwamen dat ze hier terug heropleefden. Hij deed alles om ze het aangenaam te maken en tevens een goede opvoeding te geven. Altijd spreekt Jean-Marc nog met liefde over zijn Veerle.

Spijtig voor de kinderen dat zo een schoon gesin tenondergaat aan gebrek aan ouderliefde. Met een beetje wederzijds begrip moet dat toch weer in orde komen. Dat hopen wij.

Lieven en Jakkien Duprez. De lodder.

