

Bellegem, 6 maart 2006

Beste Jean-Marc,

We zien mekaar niet zoveel en kennen mekaar daarom ook niet zo goed.

Maar jullie scheiding was voor ons als een donderslag bij heldere hemel, daar jullie zeer gelukkig leken en vol enthousiasme.

We hoorden het in de winkel toen je vrouw al bijna een maand weg was.

De weinige keren dat ik jou heb ontmoet, was je vol energie en je leek de gelukkigste man op aarde.

En ook een zeer begripvolle buurman want als ik je vroeg de muziek stiller te zetten omdat onze dochter in de blok zat, had je daar alle begrip voor. Waarvoor onze dank !

De laatste keer dat we mekaar zagen was op een avond dat je voorbij kwam met de kinderen. Het sneeuwde. De kinderen leken super gelukkig en het kleinste riep fier: "Dat is mijn papa." Je speelde vrolijk met de kinderen en de kinderen amuseerden zich.

We wensen je veel sterkte in deze moeilijk periode.

Dink