

10 juni 1930 - 10 juni 2010
Monica DELEU-VAN BELLE wordt 80 jaar
10 jaar zwangerschap met 11 kinderen als gevolg
een overzicht van gebeurtenissen

10 juni 1930

Hiernaast een advertentie met de dag van een voor ons essentiële dag...

Nadat de beurzen in 1929 waren ingestort, waren er in het begin van 1930 ongeveer 12.500 werklozen in België. Tegen december was dit getal al 76.000 stuks.

Het minimumloon

van de arbeiders toen bedroeg 52 F per dag. Een werkloze moest toen ook nog tweemaal per dag stempelen en kreeg 109 F per week. De grote crisis begint en overal breken er stakingen uit.

In hetzelfde jaar wordt ook de Maasvallei rond Luik getroffen door een dikke mist waardoor zwaveldioxiden uit de industrie een dodelijke mist vormen en 66 mensen sterven.

In Zuid-Afrika krijgen de blanke vrouwen stemrecht (in België pas in 1948), maar in Woumen worden twee dulle spoken geboren waarvan eentje met de naam Monica Cornelia DELEU...

Vlakbij haar geboorteplaats, was het feest maar ook tegenrellen met de 11de IJzertorentocht waarbij het 50 meter hoge ereteken werd ingehuldigd voor de vele Vlaamse soldaten die daar het leven lieten. In 1946 werd die tot ontploffing gebracht, maar nee, de elf Van Belles bestonden toen nog niet en hebben een perfect alibi.

Geboorte en dood vormen samen het immense mysterie van het leven...



10 augustus 1951: VAN BELLE-DELEU huwelijk (echte liefde, geen contract)

Na haar harde jeugd, waarin haar opoffering meer en meer vorm krijgt, doet ze een knappe man zijn verstand verliezen. Ze huwen op 10 augustus 1951 als zij net 21 jaar en 3 maanden is en alles loopt al snel op... wielmpjes.



Een brood kostte toen...
7,5 frank maar kon al snel
20% van een gezinsbudget uitmaken.

En toen kwam de ooievaar op bezoek in de Graaf de Meulenaerelaan 64...

In de wereld is 1951 het jaar waarin in de VS nog (al dan niet bewezen) spionnen voor de USSR nog ter dood worden veroordeeld, Benny Neyman en André Hazes en Bob Geldof worden geboren, maar vooral ook: Koning Boudewijn koning der Belgen wordt. In Ierland worden de eerste zebrapaden gelegd (toen nog met echte Zebra's) en in Nederland wordt omwille van het Rode Gevaar de communistische partij verboden.



Voor dat mannetje waren 't al trams en boten die de klokke sloegen. En toendertijd was het ook nog de gewoonte dat alle familieleden een paar maanden verlof namen om een huis te bouwen in man-uren. En dus ook zo met de broers van de kersverse vader Van Belle voor de nieuwbouw te Cornelis Everaartstraat 78 vanaf 16/03/1954...

Maar dat zou later nog uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid worden...

En ons *plèplè-tje* moet zich zeker nog herinneren hoe hij altijd over het muurtje keek naar achteren... omdat toen ook de Boeie er nog nie stond...



En al vanaf t'eerste kindje, volgt een bedevaartstocht naar Onze-Lieve-Vrouw van Assebroek, waar elk twee beschermengels mee krijgt, die tot vandaag nog zorgden dat ze allen gezond en veilig bleven tijdens alle capriolen...

't Wit Zand was trouwens niet alleen de plaats waar de ene JM de andere JM later electrocuteerde tegen een paal, maar ook de laan naar deze kerk in Ver-Assebroek waar volgens de legende de Engeltjes zongen, zodat de benaming Engelendale werd. Het is bovendien geen legende dat het Maria-beeldje van verering later bleef drevan na in de kust van Java in de zee te zijn geworpen, en na een lange toer terug in de kerk daar terug kwam.

Ik denk als we eerlijk zijn, dat ook de engelbewaarders bij elk van ons hun werk gehad hebben...



Dit ventje, dat nog steeds dapper op zijn paardje wacht, doet zijn ma de schrik van 't leven aan door in 't water te sukkelen en een sjeike mijnheer in 't water te doen springen.

Wat wil je trouwens, als hij, pas 12 dagen oud, een windhoos veroorzaakt in het Friese Sneekermeer en daar 11 zeilboten opzuigt en weer in het water smijt...

Omdat hij in hetzelfde jaar geboren wordt als Margriet Hermans, heeft hij in het begin wat problemen met overgewicht, maar imposant is hij zijn hele leven gebleven.

De eerste kernenergie-duikboot wordt ook in 1954 in werking gesteld, maar al dat geweld kan toch niet aan de energie die de Van Belles na de kernfusie van Roger & Monique teweeg brachten. Ook nu lijkt de kernreactor hier à 80 jaar nog niet op pensioen te willen gaan, al klaagt ze toch al van wat minder functionerende afkoelingsorganen of een soms wat haperend controlepaneel...



Was vader moe of verstrooid of was hij nog onder de indruk van de zwaarste Belgische mijnramp te Marcinelle, we weten het niet, maar gelovig als hij was, ging hij nooit voor het zingen de kerk uit. Resultaat ditmaal zoals hierboven vermeld bij oorsprong "een lief zusje" (en papier liegt niet, dat weten we allemaal). Het zal ook wel toeval zijn dat dezelfde maand nog Russische troepen Hongarije binnenvallen en gelijktijdig de Suez-crisis begint.

Al snel ging deze later tennissen bij Van Litzenburg, maar het blijft een raadsel waarom ze de broers zo lang pestte door zo laat te trouwen... Misschien de natuurlijke taak van elke grote zus of getuigt dit gewoon van een groter verstand dan jongens hebben?

Nu ik de mannelijke en vrouwelijke diersoorten bestudeer, vraag ik mij af wat een vrouw trouwens doet in een leger van 8 mannen behalve ze goed gek maken. Maar vrouwen zijn immer het sterke ras, dus in theorie mogen mannen dan wel als jager blinde opoffering en bescherming van de kroost nastreven, in contact met een vrouw... verliezen ze toch altijd hun verstand. Gevoelige vrouwen versus ongevoelige maniakale mannen, het blijft een onmogelijke zaak, maar iets mogelijks zouden we natuurlijk nooit willen, nee toch?



Omdat hij volgens het kaartje niet van vader komt, maar de Lieve Heer, was dit de jongen die altijd elke dag stofzuigde voor ons ma als die weer eens in verwachting was (wellicht misrekend dat nog zoveel keren zou gebeuren, het leven is meer dan rekenen alleen). Stiller dan de andere, was hij de schuldige dat er plots een grote auto moest komen, een Opel Captain, waar iedereen naar keek, waar de deuren omgekeerd van opendraaiden en die richtingaanwijzers had die uitklikten langs de zijkanten. Jean Claude en ikzelf herinneren ons nog dat we nadien zelfs met een hamer geen blutsen kregen in de motorkap toen het beest al lang de geest gegeven had (onze engelbewaarders nog niet).



Het begint wel op te vallen dat 9 maanden voor de maand juni... het schooljaar begint en als de kater thuis is... danst moeders muisje... Dus elke maand in juni zijn er meest ooievaars in het Zwin (dat klopt en heb ik met eigen ogen gezien).

Is het trouwens toeval dat ook actrice Pipi Langkous hetzelfde jaar geboren wordt? En Alberto trouwt met Paola (maar zijn oneigenlijke dochter is van later). Er wordt een koud antarctisch bedrag ondertekend.

Ikzelf herinner mij nog goed, hoe wij met de fiets naar Sluis en terug reden en ik onderweg als afwisseling voor de GinderAle van vader nu eens wijn kon drinken... We mogen ook zeggen dat hij later ook wel ons aller record hoogtespringen brak! Jean Luc zit graag in de donkere kamer in de Kalvariebergstraat en toont mij hoe hij hoe met claire-obscure Jean Louis uit een appartement doet springen. Maar ie Claire zelf was er niet bij...



Het rijtje wordt almaar leuker en de drukker almaar drukker...

Ons Popoltje houdt van rekenen en later wordt dat via wiskunde ook ponskaarten. Het is de broer die ik continu de raarste vragen mag stellen en die mij ook redt van mijn roeping als Broeder van Liefde en vertelt dat die pasters in het 6de op voorhand de puntenlijsten vroegen en leer ik aan den lijve wat indoctrinatie is... Ook op de univ in Gent, komt hij elke dag thuis en was het de enige die elke avond uit het station spekskes meebracht voor ons ma. Tijdens een overlevingstocht in Italië wordt hij echter overvallen en verdwijnt zo even later naar Zuid-Afrika in de vorm van brain-drain... Het wordt de langste looper en in drie maanden tijd verslijt hij dan ook negen paar schoeisels van Noordkaap naar de Zuidse Kaap bij Gibraltar... Niemand van ons doet het hem na, behalve ons zwangere Monique die zo tien jaren zwanger zal rondlopen...

Op dat moment valt het ons niet op dat de slimste het verst weg kunnen lopen...



En dan de bengel die altijd honger heeft, en later zal dat ook vooral dorst worden... De kampioen in het windsurfen, maar ook in het in het werk steken van de anderen en voor de afwas.

Als je nu echter zou denken, met zoveel kinderen dat het huis wat minder proper zou zijn, is eraan voor de moeite. Lees maar: 19 op 20 of allergrootste onderscheiding voor Orde en Netheid over heel het huis!

Enne vooral... een premie van 750 Frank binnen!

Fisikaal begint ons vader al te denken... hoeveel kinderen om 0 Frank belastingen te betalen???

Mij blijft bij hoe J Cl kreeg zelf trouwens 5 F voor een... niet rood rapport in het 3de terwijl ik niets kreeg voor een blanco waarna ook mijn punten zakten (dat was niet de echte reden hoor). Mij blijft bij hoe hij als wonder van techniek tovert met gevaarlijke dingen, maar zelfs de auto die vader onherstelbaar beschouwde, volledig terug in orde bracht. Op technisch vlak een voor mij niet in te halen genie!



Ja, iedereen laat wel eens een steekje vallen, en hier komt dan het jongetje aan dat zeer lief is... tot hij na een buitenbaarmoedelijke bevruchting weer een broertje achter hem krijgt. Praten doet hij pas heel laat, maar nu is hij op zijn best als hij... zwijgt. Naast een laatprater werd hij dan ook een laatbedplasser, en vooral averechts in 'trager bij rapper en rapper bij trager'.

De twee engelbewaarders bij hem (nog steeds trekt het hele en almaar groter wordende gezin bij elke geboorte naar Ver-Assebroek daarvoor) zijn zeker nodig bij al zijn capriolen en vooral als hij te pletter valt in de loopgraven (nee, daar dienden ze niet voor) maar er gelukkig niets aan de versteende zandzakjes was. Ook de huisdokter moet hem soms naaien als hij van de poort eens naar beneden valt. Hij gelooft immers nog steeds dat hij kan vliegen, als hij maar hard genoeg met zijn armen zwaait en het eens juist leert doen. Na zijn roeping, voelt hij echter de kriebels in zijn buik en saam met de andere JM doet hij zijn legerdienst en wil hij per se trouwen en ook kindjes krijgen.

Een nieuwe auto hoort er natuurlijk bij en de eerste rit is dan ook deze naar het ziekenhuis oud Sint-Jan waar vader nog over de brug en onder de verborgen tunnel rijdt terwijl dat eigenlijk... niet mocht (werd mij nadien verteld).



Ditmaal vliegen ze in 1969 naar de maan omdat de oievaar zijn bocht gemist had. Het werd immers een extra stevig brokje, met later de bijnaam 'de Pulle'...

Samen met Clint uit zijn klas, ontpopt hij zich in een razende sportwagensprint van diens ouders in een wedijver met extreem hoge punten. Ik herinner me nog haarscherp de dag dat hij wenend naar huis kwam met de melding dat hij... het verkeerde examen geleerd had (het was aardrijkskunde en hij had geschiedenis geleerd, dacht ik). Toen ik later zijn rapport zag, zag ik zijn blunder daarin en hoe slecht hij het volgens hem gedaan had. Hij had immers maar... 100% voor dat examen gekregen. Zelfinschatting was dus iets minder.

Of zijn extreme IQ verband houdt met zijn cholère weet ik niet, want eigenlijk is het ook mogelijk dat dit kwam omdat hij samen bij mij moest slapen en hij overgevoelig was voor geluid en mijn averechts gedrag. Alleen begon hij wel zelf te roepen en te tieren als ik... mijn ijskoude voeten midden in de nacht op zijn rug duwde. Mea minima culpa...

De drukker geeft het intussen op en zegt dat het nog onmogelijk is om alle namen van broers en zussen af te drukken zonder aanzienlijke meerprijs.

En vermits ons moeder al 80 jaren zuinig is en de rijkdom voor ons kinderen later mooi verzamelt... wordt het 'zus en broers' op zijn geboortekaartje.



Van Jean Philippe, die in het begin urenlang speelde met de lichtjes 'kile aan - kile uit - kile aan - kile uit', citeer ik graag uit een brief van 19 oktober 2000 tussen vader en mij:

"J Ph komt van school en ik zie dat het wenen hem nader staat dan het lachen. Hij had eens slechte punten gehad met een operming en had geprobeerd zoals ik dat deed, de handtekening van jou (=vader) achter te doen in zijn agenda. De leerkracht had het gemerkt en daar een extra grote nota van gemaakt. Daar iedereen (behalve ik blijkbaar) bang was van jouw gezag, vroeg hij raad aan mij. Ik zei hem dat hij daar niet bang van moest zijn, maar in stilte heb ik op voorhand jou wel komen vertellen dat J Ph echt bang was van wat hij uitgespookt had. De maandagmorgen zo laat mogelijk legt hij dan zijn agenda bevend voor en je reactie was fantastisch: Je schoot uit net alsof je kwaad was en terwijl J Ph bijna ineenkromp zei je <Maar jongen toch, hoe is het mogelijk!> Je maakte een stilte waarbij hij dacht dat jij ging ontploffen en toen zei je <Als je mijn handtekening achter doet, moet je zorgen dat je het goed genoeg doet dat ze het niet zien, hé!>"

Intussen verbaasde J Ph mij na zijn studies met zijn geniaal talent om hele programma's in een mum van tijd volledig uit het hoofd te kennen of op te schrijven.

Dat jaar werden veel believers geboren en stak ook Thor de Atlantische Oceaan over met een papyrus boot, gewoon om te bewijzen dat...



Door de koningsgezindheid van ons vader en om te vermijden dat Koning Boudewijn dus peter zou zijn van de de 7de jongen in rij (zoals van mijn vriend Bart Moeyaert), kwam dit meisje op de idee toch wat roet in het eten te gooien en het X-chromosoompje van kant te maken bij conceptie. Omdat ze teveel complimenten kreeg met haar adellijke tanden, beet ze echter bij het thuiskomen van de zee in de grond voor de deur. Haar spraakvermogen werd echter niet aangetast, integendeel. En lees opnieuw maar, ook zij krijgt meteen het statuut van 'een lief zusje' en niemand van ons twijfelt daar dan ook aan. Misschien is het een gezamenlijk kenmerk dat Van Belles op hun



h o o f d
vallen.



Hoewel de zaadjes naar het schijnt verzwakken in kwaliteit, is het bovendien in elk geval niet te merken aan de weerbaarheid van deze jonge dame die ook van tanks niet bang is...



Vader heeft blijkbaar nu geen belastingen meer te betalen en de drukker krijgt een opdracht met alle namen er weer op maar 'lief zusje' liet hij weg...



Toen wij in Sint-Leocollege voor het eerst allen samen moesten blijven eten op school, kwamen wij met... drie van ons ziek naar huis en moesten overgeven. Niemand anders van school was ziek, maar het bewees maar weer eens welk krachtvoer wij thuis gewoon waren en de aanpassing naar een andere keuken niet direct konden maken.

Ter info, toen ik ook dat weekend een brood moest halen bij de mooie bakkersdochter te Poupaert met een briefje van 20 F (het enige muntbiljet dat in België ooit bestond), kreeg ik een stuk van 25 cent terug... In andere winkels was het af en toe... 1 kg kaas (fijn gesneden!) of het record was 36 melkdozen van 1 liter boven elkaar (12 per verdieping) op een sneuvelend fietsachterwiel... En als Valère verkeerd weergaf of ons bedotte, moesten wij van ma ook terug om het zelf recht te zetten. Van karaktertraining gesproken!

Pas met Marie-Jeanne wordt trouwens het Suez-kanaal heropend dat sinds de zesdaagse oorlog van... 1967 (na Jean Marc) al was gesloten...

Over Marie-Jeanne valt echter zoveel te zeggen en zo weinig dat we dit verslag in schoonheid kunnen afsluiten: 11 verjaardagen, maar 1-tje was eerst.

rebels Van Belletje uit Bellegoed Bellegem, 10 juni 2010 voor een moeder die hij nog steeds de baas niet kan...