

Mark Dom



als er plots oorlog is, gaat dan als vanzelf... Mens is een vreemd 'beestje'. U mag me defrienden of eruit smijten hoor, maar ik denk dat dat weeral tegen uw eigen visie is. We zitten meer gevangen en zijn veel minder vrij dan we denken. In apprecieer u echt, maar net daarom ga ik soms recht door zee. De CO2 stijgt inderdaad en daar is nogal consensus over, maar zelden ga je een wetenschapper vinden die zo'n kleine hoeveelheden relevant vindt om miljarden tegen te gooien. Ter info, lees dit eens: die man was een en al goede bedoelingen en is nu helemaal door geld aangetast. Toen ik een proefexperiment van 6 jaar als OCMW raadlid aanging, zag ik de decadentie rondom mij winnen en ik had als enige geen schijn van kans... maar hield in mijn eentje bijzonder veel kwaad tegen. ik ben een rare vogel, gehaat en geliefd en zelden... neutraal bevonden. Ga door aub, zelfs met andere meningen hebben we elkaar net zo broodnodig. +je



Typ een chatbericht...